

TRAINERS

Fenny heeft in de loop der jaren diverse trainers en begeleiders gehad. Haar dagelijks leven was echter lastig te combineren met een grondige schaakstudie, hetgeen Fenny een achterstand gaf ten opzichte van de Russische topspeelsters, die goede trainers hadden en meer tijd om aan schaakstudie te besteden.

Haar eerste trainer was natuurlijk haar vader en daarna werd Fenny getraind door haar ex-man, Wim Koomen. Later speelde Haje Kramer trainingspartijen met Fenny en werd zij onder andere naar toernooien begeleid door Berry Withuis, Lodewijk Prins (Moskou 1952) en Theo van Scheltinga (Moskou 1955). In 1952 was ook haar vader in Moskou aanwezig.

Theo van Scheltinga heeft Fenny jarenlang elke week getraind, maar dat was een zware opgave. Na een drukke dag op de markt, vervolgens eten koken voor haar gehandicapte moeder (in de Rombout Hogerbeetsstraat in Amsterdam-west), snel afwassen, dan trainen bij de familie Van Scheltinga (in de Boterdiepstraat in Amsterdam-zuid) en uiteindelijk weer terug naar Amersfoort. Het zal duidelijk zijn dat de concentratie die vereist is voor een goede training veelal moeilijk op te brengen was. Nel van Scheltinga, noemde het ook wel gekscherend "*het wekelijkse lachavondje*" als Fenny kwam trainen.

Ook Hans Bouwmeester heeft Fenny vele malen getraind en is altijd een van haar beste vrienden gebleven. Achteraf blijft de vraag hoe ver Fenny had kunnen komen als ze meer tijd voor het schaken had gehad en structurele training had gekregen?

Dochter Fenny heeft het ook ver gebracht in het schaken, met deelname aan het NK dames in 1958 en 1972. Ze werd niet door haar moeder getraind, maar eerst door haar opa. Later, toen zij als Fenny Haak door het leven ging, heeft zij ook training gehad van Theo van Scheltinga en Floris Schoute.