

HOE HET BEGON

Fenny werd op 3 december 1919 in Amsterdam geboren, als enigst kind uit het huwelijk van Gerrit en Martina Heemskerk. Haar ouders hadden een bloemenzaak in de Amsterdamse wijk Kattenburg, de buurt rond het huidige Scheepvaartmuseum. Fenny was een actief kind en buiten spelen was haar lust en haar leven. Vader Heemskerk was een goede schaker, maar nog beter in biljarten: hij veroverde zelfs enkele Nederlandse titels in het driebanden. Tijdens de match Euwe-Aljechin in 1935 had Fenny geruime tijd griep en in die periode leerde vader Gerrit zijn vrouw en dochter schaken. Fenny was weldra geheel in de ban van het schaken. In 1936 schreven moeder en dochter zich in voor het Amsterdams kampioenschap. Na hevige strijd eindigde Fenny als tweede achter Nolly van Schaik, de secretaresse van Max Euwe en in 1947 moeder van Cora van der Zanden, geen onbekende in de huidige schaakwereld. In 1937 werd Fenny eerste in het Amsterdams kampioenschap door Nolly voor te blijven en tijdens het Nederlands kampioenschap wist Fenny de veelvoudig kampioene, Catharine Roodzant, te onttronen.

Een indrukwekkende schaakcarrière was begonnen!

Op 3 januari 1940 trouwde Fenny met de sterke schaker Wim Koomen die bij VVGA (Vereniging Van Gemeente-Ambtenaren) in de hoofdklasse speelde en ook voor het Nederlands team is uitgekomen. Op 25 juni 1940 werd Fenny junior geboren. Tijdens de mobilisatie gaven Fenny, Wim en Max Euwe gezamenlijk nog diverse simultaans, onder andere in Amersfoort, waar het gezin Koomen inmiddels woonde. Het huwelijk was echter geen succes en na 4 jaar gingen ze uit elkaar. Vanaf 1943 stond Fenny alleen voor de opvoeding van haar dochter en moest haar eigen kost verdienen. Ze wilde absoluut niet van een uitkering leven. Hoewel ze goed kon leren had ze slechts huishoudschool gedaan, waardoor het niet makkelijk was om een baan te vinden. Fenny besloot om op de markt te gaan staan, eerst met naaigerei, later met stofferingartikelen.

Het waren zware tijden, want Fenny moest vier dagen in de week vroeg opstaan om op de naar de markten in Hilversum, Utrecht, Haarlem en Amersfoort te reizen. In het begin op de fiets (zelfs met houten banden!), later met de trein. Tenslotte met een eigen auto en een busje. De handelswaar werd dagelijks door een transportbedrijf uit Baarn in kisten op de volgende markt afgeleverd waarna Fenny haar kraam kon inrichten. Aan het eind van de middag, rond half 6, alles weer opruimen en dan snel haar huis en dochterlief, die door een oppas werd opgevangen. Op de vijfde dag liet Fenny vertegenwoordigers langs komen. Fenny was als alleenstaande vrouw en topschaakster een buitenbeentje tussen de eenvoudige marktkooplui, maar dat kon haar weinig schelen. Ze verdiende zelfstandig haar geld en kon ook makkelijk een paar weken er tussenuit om toernooien te spelen. Zodoende heeft ze meer van de wereld gezien dan alle andere kooplui bij elkaar!